



Cornelis Christiaan Berg

1934 - 2012

On the 31 of August 2012 passed away in the belief of the resurrection of the dead and a New World to come, my husband, our father and grandfather

Cornelis Christiaan Berg,

borne in 1934 in Bandung (Indonesia), from 1985 until 2004 professor in botany of at the University of Bergen (Norway) and for the greater part of his life blessed to be a plant taxonomist, active mainly in Utrecht, Bergen and Leiden, having had the privilege to study the biologically fascinating plant families Moraceae and Cecropiaceae with most of their members to be found in the intriguing and magnificent tropical world, where he so much enjoyed working in the field.

Maria Berg, Mineke & Paul, Hendrieke & Olav, Antheunis & Ineke, Francien & Rolf, and grandchildren (12), Spits 28, 2991 DL Barendrecht, the Netherlands

Kees (Cornelis) wanted to express in this way his gratitude to fellow-scientists, many more than to whom this message is sent, for assistance, cooperation and professional friendship experienced during his scientific career.

'Ja, Zijn goedertierenheid is voor eeuwig' (Psalm 118:4)

Overleden in de verwachting van de 'barmhartigheid van onze Heer
Jesus Christus tot het eeuwige leven' (Judas 21) mijn geliefde en trouwe
man, onze krachtige vader en grootvader

Cornelis Christiaan Berg

Emeritus hoogleraar Plantkunde aan de Universiteit van Bergen
(Noorwegen)

* Bandung 2 juli 1934

† Rotterdam 31 augustus 2012

Barendrecht: Maria Berg-Janse

Zwolle: Mineke de Haan-Berg en Paul de Haan
Rianne, Geert, Nynke, Carsten, Jacomijne, Antheunis

Voss (Noorwegen): Hendrieke Punt-Berg en Olav Punt

Boekelo: Antheunis en Ineke Berg
Chris, Jan, Elsa

Bergschenhoek: Francien Haaksema-Berg en Rolf Haaksema
Roel, Christiaan, Marieke

Correspondentieadres:
M.A. Berg-Janse
Spits 28
2991 DL Barendrecht

De samenkomst zal plaatsvinden op zaterdag 8 september om 11.00 uur
in de aula van Begraafplaats Den Ouden Dijk, 3^e Barendrechtseweg 460
te Barendrecht. Aansluitend zal de begrafenis plaatsvinden.
Nadien is er gelegenheid om te condoleren.